



MONTPELLIER



Corianne Vogelaar (34) kwam zes jaar geleden voor haar studie naar Montpellier en het was meteen l'amour. Concerten, hike- en zwemtochten: de Franse stad bruist.

Wat maakt Montpellier zo leuk?

'Voor mij voelt deze stad als thuishomen. Er is een mix van zon, creatieve vibes en historische gebouwen. De mensen zijn er relaxed en spontaan en je maakt er heel makkelijk contact. De stad bruist en er is altijd wel ergens een festival of een liveconcert. Er wonen weinig mensen die echt uit Montpellier komen, er is een grote internationale gemeenschap en de Fransen hier komen vaak uit andere regio's. Het gaat hier ook allemaal wat langzamer; dingen worden dingen vaak pas op het laatste moment georganiseerd. Ik plan dus ook niet meer zo ver vooruit, vind het leuker om dingen spontaan te laten gebeuren.'

Wat bracht jou naar deze stad?

'Zes jaar geleden heb ik mijn Erasmus hier gedaan, en sindsdien ben ik helemaal verliefd op Montpellier. Ik kwam voor een stage en wilde niet meer weg, daarom heb ik hier een tweede master gedaan.'

Inmiddels ben ik afgestudeerd en woon ik er nog steeds. Ik werk als illustrator voor mijn eigen bedrijf Crave for Creativity. Ik heb ook nog drie maanden in Marseille gewerkt, maar ik miste Montpellier te erg.'

Montpellier wordt ook wel 'klein Parijs' genoemd.

'Ik hou van Parijs, maar ik zou er niet willen wonen. Montpellier is zo veel rustiger en de kwaliteit van leven is niet te vergelijken met die in Parijs. Wel is er in Montpellier ook een Arc de Triomphe.'

Wat doe je het liefst in het weekend?

'Dan ga ik op stap met mijn vriend of vriendinnen in de omgeving. Hiken, wandelen, fietsen: je bent zo op het strand of in de bergen. Of ik bezoek concerten, ga dansen of dwaal met vrienden door het centrum.'



Chillplekken

Deli's Coffee 'Hier vind je de beste koffie van Montpellier, in mijn favoriete straatje Rue du Bras-de-Fer. De bonen zijn volgens een uniek recept gebrand, alles is huisgemaakt door de eigenaren, die je ook telkens van alles laten proeven. Op een regenachtige dag werk ik graag in de prachtige kelder.'

DELISCOFFEE.COM



Les Demoiselles de Montpellier 'Als je net als ik gevoelige darmen hebt, is dit tentje een uitkomst. Het is een biologisch en glutenvrij theehuis met veel producten voor als je een allergie hebt. Wel een beetje girly qua interieur, maar perfect voor qualitytime met je beste vriendin. Midden in de binnenstad en altijd goed.'

LESDEMOISELLESDMONTPELLIER.FR

Green Lab 'Voor de beste falafel ga je naar Rue de l'Université, een van de straatjes waar je ook leuk kunt shoppen. Green Lab is helemaal vegan.'

RUE DE L'UNIVERSITÉ 2



OPÉRA COMÉDIE



Arty party

La Panacee 'Centrum voor hedendaagse kunst. Natuurlijk is het leuk om hier exposities te bekijken, maar ook het restaurant en de binnentuin zijn een aanrader. Lekker rustig als het druk is in de stad.'

LAPANACEE.ORG

Opéra Comédie 'De Opéra Comédie zie je direct als je de Place de la Comédie in het centrum op loopt. Je kunt dit historische gebouw alleen vanbinnen zien als je een concert of opera bezoekt, maar dat is het dubbel en dwars waard. Een must see.'

OPERA-ORCHESTRE-MONTPELLIER.FR

La Pleine Lune 'Een te gekke plek voor doordeweekse concerten. Hier spelen de beste bandjes. En omdat het niet al te groot is, is de sfeer altijd top. Dikke aanrader.'

BAR-LAPLEINELUNE-MONTPELLIER.COM

Rockstore 'Ben je gek op rock? Dan is deze hal met verschillende zalen erg leuk. Je kunt er het beste wat later op de avond of 's nachts naartoe gaan.'

ROCKSTORE.FR →



ROCKSTORE



Topshops

Mae Sue 'Ik vind duurzame en fairtrade kleding vaak te duur of oubollig. Maar niet bij deze winkel op een schattig pleintje. Je koopt hier superleuke en hippe kleren, die ook nog eens betaalbaar zijn.'

MAESUE.COM

Le petit souk 'Dit winkeltje is een walhalla als je van originele, vrolijke spulletjes houdt. Het is vooral voor kinderen, maar ik word er ook altijd blij van als ik er even naar binnen ga.'

LEPETITSOUK.FR

L'Ateliées 'Een combinatie van een conceptstore en atelier. Lokale kunstenaars werken in de ateliers en verkopen hun producten in de winkel. Een superleuke plek met net zulke leuke spullen.'

8 BIS RUE ANDRÉ MICHEL

Caroline Bouvier - Maison de couture

'Net als ik gek op mode en op zoek naar 'haute couture'? Ga langs bij deze ontwerpster. Als je de boetiek binnenloopt, voel je de liefde voor jarenvijftigmode. Sowieso een leuke ervaring. En ze heeft ook 'pret-à-porter'-stukken!'

CAROLINEBOUVIER.FR



Hè gezellig

Tôt ou tard 'Deze bar zit aan een pittoresk pleintje, waar ook vaak livemuziek is. Je kunt er de lekkerste aardappeltjes van Montpellier krijgen en de wijnen op de kaart zijn geweldig. Wij belanden er vaak onverwacht en het is altijd een succes.'

LETOTOUTARD.FR

Marché du Lez 'Dit is de nieuwste hotspot van Montpellier. Een oud fabrieksterrein is getransformeerd tot een hippe plek met foodtrucks, een skatebaan, vintage shops en livemuziek. Het terrein ligt aan de Lez, de rivier die door de stad naar het strand loopt.'

MARCHEDULEZ.COM

Gazette café 'Voor het eten hoeft u hier niet heen, maar wel voor de exposities en de goede jazzconcerten! Die zijn gratis en je kunt er ook gewoon alleen een glas wijn bestellen.'

GAZETTECAFE.COM

'Het gaat hier wat langzamer en dingen worden pas op het laatst georganiseerd'



'In Barberousse kun je de hele avond meeblèren met foute Franse nummers'

Slapeloze nachten

Barberousse 'Wil je een nachtje doorhalen met locals? Ga dan stappen in Barberousse, een rumbar. Het is hier altijd stampvol en beregezellig. En je kunt lekker meeblèren op oude foute Franse nummers.'

BARBEROUSSE.COM

Mosquito Latino 'De Spaanstalige hotspot van Montpellier. Je nipt er aan lekkere cocktails en kunt op schommels aan de bar hangen. Later op de avond verandert de ruimte in een grote salsa-dansvloer. Je mag ook eten bestellen bij de burens, Empanadas Club, en het hier opeten.'

MOSQUITOLATINO.COM

TEKST EVA DUSCH FOTO'S SHUTTERSTOCK



Ook leuk

Le Corum 'Het mooiste uitzicht over Montpellier heb je vanaf het gebouw Le Corum. Je kunt er via de trappen van de Esplanades opklimmen. Vaak neem ik koffie, thee of een picknickmand mee. Let op: 's avonds laat en zondag kun je er niet op.'

Images de Demain 'Ik neem mijn Nederlandse gasten altijd mee naar dit mooie zaakje waarin ansichtkaarten zijn uitgestald. Je vindt er echt van alles!'

10 RUE DE LA VIEILLE

